

Informatie-
folder
'veilig op
school!'



Interne vertrouwenspersoon
Eben-Haëzer
Heleen Klaren
038-33 15304
Werkdagen (alleen 's morgens):
maandag, dinsdag, vrijdag



Vertrouwenspersoon HOIJ:
Wilfred de Vries
06-20594989
0527-686974



Informatie-
folder

'Veilig
op
school'

Hervormde
basisschool
Eben-Haëzer
IJsselmuiden

Informatiefolder interne vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon HOIJ

Hallo jongens en meisjes,

Deze folder is speciaal voor jullie. Ook wel een beetje voor je ouders en voor je juf of meester, maar toch vooral voor jullie. 'Informatiefolder interne vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon' staat er op de voorkant. Waar gaat dat over? Dat zullen we jullie proberen uit te leggen. Lees maar!

De meeste kinderen vinden het fijn op school. Je leert er van alles en je hebt er vrienden en vriendinnen. Voor sommige kinderen is de school niet zo leuk. Bijvoorbeeld omdat ze het allemaal te moeilijk vinden. Het kan ook zijn dat je school niet leuk vindt, omdat er vervelende dingen met je gebeuren of omdat je je niet veilig voelt. We geven een paar voorbeelden:

Jij hebt een leuke pen. Ineens is hij weg. Hij ligt niet meer in je laatje. Grapje! Iemand heeft hem verstoep en geeft hem terug. Dan ga je niet naar juf Heleen Klaren, maar dat los je samen op!

Iedere dag pakt hetzelfde kind jouw pen af en geeft hem pas terug als je boos wordt. Dat kan pesten worden: dus vertel het aan je juf of meester.

Iedere dag worden er dingen van je afgepakt of je wordt steeds geslagen en geduwd in de rij. Soms doen er zelfs meer kinderen aan mee en ze lachen je ook nog uit. Dat is pesten! Vertel het aan je juf of meester en vertel het thuis. Hiervoor kun je ook naar juf Heleen Klaren gaan.

Als het erg druk is in de hal van school kun je zomaar aangeraakt worden. Je krijgt een duw of iemand loopt langs je heen en je voelt zijn mouw tegen je gezicht. Dat is allemaal niet erg. Het gaat per ongeluk. Over zulke aanrakingen gaat het nu niet. Eigenlijk zijn er twee soorten van aanraken. Er zijn prettige en onprettige aanrakingen. Als de juf of meester je een aai over de bol geeft is dat prettig. Je kunt dan een fijn gevoel krijgen, een 'ja-gevoel'. Er zijn ook onprettige aanrakingen. Als je wordt aangeraakt op een privé-plekje van je lichaam vind je dat onprettig. Dan krijg je een 'nee-gevoel'. Een ander kind mag dat niet doen, maar ook een volwassene niet. Je wilt dat niet.

Als jou zoiets overkomt, moet je weten dat dit soort dingen niet mogen gebeuren. Niemand mag jou aanraken op plekken waar jij dat niet fijn vindt! En als dat toch gebeurt, wil je graag dat het stopt. Dat kan alleen maar, als je over zo'n geheim praat. Daarom moet je erover praten met iemand die je vertrouwt. Dat kan je vader of je moeder zijn, een juf of meester. Soms is het moeilijk iemand te vinden die je vertrouwt, iemand aan wie je jouw geheim zou willen vertellen. Op onze school is er een interne vertrouwenspersoon. Dat is juf Heleen Klaren. Je kunt altijd naar haar toe gaan met je verhaal. Durf je haar dat niet te vertellen, dan mag je haar ook een briefje schrijven. Dit briefje kun je in de brievenbus doen die in school hangt. Zij zal je dan helpen.

Misschien vertel je je verhaal liever aan iemand die je niet kent. Dat kan ook. Voor onze school is dat Wilfred de Vries. Hij is de vertrouwenspersoon van HOIJ.

Je kunt hem opbellen. Zijn telefoonnummer staat op de voorkant van deze folder. Wat doen de interne vertrouwenspersoon en de vertrouwenspersoon als je hen belt of naar hen toekomt om iets te vertellen?

Zij zijn er speciaal voor jou om

- goed naar jou te luisteren
- je te geloven
- samen met jou te zoeken naar een oplossing voor jouw probleem
- je te vertellen wat je het beste kan doen

De interne vertrouwenspersoon en de vertrouwenspersoon zijn er speciaal voor kinderen die verkeerd worden behandeld. Gelukkig komt dat weinig voor. Maar als het gebeurt, kun je gerust naar de contactpersoon gaan of bellen met de vertrouwenspersoon. Misschien heeft iemand je gezegd dat je het aan niemand mag vertellen. Of misschien durf je het niet. Doe het toch, dan kunnen zij je helpen. Want het moet stoppen!